

Haagse zet haar stad in het licht en legt honderd cadeaus op straat

Maandag 19 december 2016

Het was precies een jaar geleden dat Joany Vrolijk de eerste verbinding legde tussen Stichting Beschermd Wieg en het Juliana Kinderziekenhuis. Op vrijdag 19 december 2015 vond het eerste gesprek plaats in dit ziekenhuis. Vrolijk was daarbij aanwezig. Het was haar droom dat er in haar geboortestad een plek zou komen waar vondelingen veilig waren. Haar stad waar de laatste decennia 4 dode en 2 levende vondelingen gevonden werden. Het verbaasde Joany dat in een stad als Den Haag, landelijk koploper in het aantal vondelingen, nog geen veilige plek was waar deze wanhopige vrouwen anoniem terecht konden. 'Hoe radeloos moet een moeder zijn om haar baby af te staan? Daar moet een afschuwelijke problematiek aan vooraf zijn gegaan.'

Een jaar later staat ze aan de vooravond van de opening van de eerste vondelingenkamer. 'Het bleef niet bij dromen. Om een grote wens te realiseren moet je hard werken, alles op alles zetten.' In minder dan een jaar tijd is de kamer gerealiseerd. Het Juliana Kinderziekenhuis moest een grote verbouwing aan de pui ondergaan om de kamer te maken. In de kamer, die warm en liefdevol aanvoelt, staat een bedje, een schommelstoel, ligt een enveloppe klaar voor de eerste moeder en hangt een intercom, waarachter een professioneel team klaarstaat om moeder en kind te helpen. Als de vrouw op de knop drukt en hulp wil. Ze mag ook weggaan zonder zich te melden. Later kan ze op haar beslissing terugkomen. 'Haar baby is dan veilig,' zegt Joany vastberaden.

'De stad doet nu, dankzij de inspanning van het Juliana Kinderziekenhuis, iets voor deze radeloze vrouwen en hun pasgeborenen. Daardoor wil ik iets terugdoen voor de stad, voor de mensen. Ik wil hoop en licht Den Haag insturen en zorgen dat iedereen daar kans op maakt.'

In de vroege ochtend van 21 december zal Den Haag opgelicht worden door honderd boeken die Vrolijk kriskras door de stad legt. Op plekken waar zwervers slapen, op het Binnenhof, in winkelstraten, in parken, op het Centraal Station. In het boek dat 'Het orkest van de engelen' heet, staat een boodschap geschreven en op de voorkant schittert een oranje sticker met de woorden 'Pak mij op, neem me mee.' De blije vinder kan het boek weggeven aan een dierbare die wel wat licht kan gebruiken of voor zichzelf houden. Het boek gaat over wonderen, niet te verklaren gebeurtenissen die mensen hebben meegemaakt en die hun leven ten positieve hebben veranderd. Een mooie kerstgedachte, zo vindt Vrolijk. 'Het Juliana Kinderziekenhuis zorgt voor een veilige wieg voor kinderen die anders op straat worden gelegd, of erger, nooit worden gevonden. Een levensreddend initiatief.'